

Lesvorm

De cursus *Aanstekelijk Christen* bestaat uit zes toerustingsbijeenkomsten op een vaste avond in zes opeenvolgende weken of tweewekelijks. De deelnemers ontvangen het leesboek 'Zo word je een Anstekelijk Christen' en een werkmap met de lesstof. Voorafgaand aan elke cursusavond worden er thuis één of twee hoofdstukken uit het boek gelezen. Op de cursusavonden zelf wordt de lesstof toegelicht, kunnen vragen worden gesteld en wisselen de deelnemers ook ervaringen uit met elkaar. Een eventuele zevende cursusavond kan, indien gewenst, worden toegevoegd.

Het is sterk aan te bevelen om als leiding van de gemeente, voordat de *AC-cursus* gaat starten, al na te denken op welke wijze de deelnemers het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Dat kan bijvoorbeeld door direct na afloop van de *AC-cursus* te starten met een Alphacursus, een Emmauscursus, een 40 dagen project 'Waarom leef ik hier op aarde?' of een aantal laagdrempelige evangelisatiediensten.

Een missionaire gemeente ontwikkelen?

De *AC-cursus* kan een prima hulpmiddel zijn om een impuls te geven aan het missionaire bewustzijn van gemeenteleden en hen te helpen praktische vaardigheden te ontwikkelen om het Evangelie te delen met relaties in hun woon- en werkomgeving.

Maar voor missionaire gemeenteontwikkeling is meer nodig dan het regelmatig inzetten van dit hulpmiddel. Geïnteresseerd in hoe je als gemeente een regelmatig en stabiele aantrekkingskracht kan hebben op buitenstaanders? Neem dan eens contact op met info@connectandgrow.info of bel met het kantoor: tel. nr. 0184-653412. We beginnen met een inventarisatie en helpen je van daaruit op weg naar een missionaire gemeente.

Meer informatie

Wil je nog meer weten over de mogelijkheden van de *AC-cursus* of materiaal bestellen? Kijk dan op de website www.aanstekelijkchristen.nl

Connect & Grow

Neerpolderseweg 71a
3381 JR Giessenburg
0184 653 412 (kantoor)

Agapè

Hoofdstraat 51
3971 KB Driebergen-Rijsenburg
085 484 4610

AANSTEKELIJK CHRISTEN

Laten zien en horen
wat je gelooft,
in een stijl
die bij jou past.



De manier van aanpak van de cursus sprak me aan, tijdens de eerste avond werd ik helemaal enthousiast over de verschillende stijlen van evangelisatie die mensen kunnen hebben.

Edwin

Dit was veel meer dan ik verwacht had: geen theorie maar een hele praktische benadering hoe ik met mijn randkerkelijke vrienden iets kan delen over Christus.

Johan

Vooraf de wijze van met elkaar bezig zijn, de inter-actie en stap-voor-stap benadering was erg verfrissend.

Annemarie

Achteraf gezien was dit wat ik nodig had: al bijna 10 jaar hebben we een goede relatie met onze burens, maar onderwerpen als God, geloven en christen-zijn, werden al die tijd gemedend. En nu... gaat onze buurvrouw mee naar de Alphacursus.

Esther

Aanstekelijk Christen

Hoe kun je als Christen vrienden en bekenden op een natuurlijke manier bereiken met het Evangelie? Dat is het hoofdonderwerp van de cursus *Aanstekelijk Christen*, die in iedere kerk of groep kan worden verzorgd.

Veel mensen zijn blij met hun geloof in Christus, maar weten niet hoe ze niet-gelovigen daarover kunnen vertellen. Ook laten zij soms ongewild kansen liggen om met niet-christenen over het Evangelie in gesprek te raken, terwijl daar van hun kant best belangstelling voor zou kunnen bestaan. De cursus *Aanstekelijk Christen* wil christenen daarom toerusten om een aanstekelijk getuige van Jezus Christus te zijn in hun eigen omgeving. Zodat er bruggen worden geslagen tussen de kerk en de hedendaagse maatschappij. En zodat veel mensen God persoonlijk leren kennen.

Aanstekelijk Christen is een hele praktische cursus. Het bestaat niet alleen uit theorie, maar de deelnemers gaan ook zelf – door middel van opdrachten en groeps gesprekken – aan de slag.

In vele honderden kerken in ons land is deze toerusting van zes avonden al gehouden. In tientallen kerken wordt deze zelfs regelmatig herhaald om de missionaire visie levend en warm te houden. *Aanstekelijk Christen* is plezierig opgezet met praktijk opdrachten, groeps gesprekken, workshops en af en toe een videofragment.

Inhoud van de cursus

Avond 1

Tijdens de eerste avond wordt de vraag behandeld waarom je eigenlijk een aanstekelijk christen zou moeten worden. Verder ontdek je welke stijl van evangeliseren van nature bij je past.

Avond 2

De tweede avond kijkt naar de belevingswereld van de hedendaagse mens, met aandacht voor gebed en hoe we de ander met zijn noden concreet bij God kunnen brengen.

Avond 3

We kijken naar hoe we met vrienden in gesprek kunnen raken over geestelijk zaken. Op deze avond leer je waarom het belangrijk is dat je je eigen verhaal vertelt wanneer je het Evangelie uitlegt, en hoe je het kunt vertellen.

Avond 4

Wat zijn de hoofdpunten van het Evangelie, en hoe kunnen we het Evangelie – met illustraties – aan anderen uitleggen: In vervolg daarop: welke aanknopingspunten hebben we om de hedendaagse mens te bereiken met het Evangelie?

Avond 5

Aanstekelijk christen zijn heeft alles te maken met het werk van de Heilige Geest in ons en door ons heen. Hoe kunnen we ons dagelijks laten leiden door Gods Geest?

Avond 6

We behandelen enkele veelgehoorde tegenwerpingen tegen het Evangelie en leren daar goede argumenten tegenover te stellen.

“Het goede nieuws moet overal verteld worden maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of Hij meer mensen stuurt.”

(Math. 9: 17)

